

#### 4° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Σε μια γωνιά της αυλής του σχολείου ήμαστε μαζεμένα πέντε – έξι παιδιά του τμήματός μου. Γελούσαμε, πείραζε ο ένας τον άλλο. Ένα κορίτσι τραγουδούσε. Ακουγόταν όμορφα! Είχε και ήλιο η μέρα και μας άρεσε πολύ! Ξαφνικά, πέρασε τρέχοντας από μπροστά μας μια ομάδα μαθητών και λίγο πιο κάτω άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλο. Πριν προλάβουμε να καταλάβουμε τι γινόταν, οι δύο ήταν γεμάτοι αίματα. Το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των καθηγητών κι εμείς, οι θεατές της σκηνής αυτής, μείναμε να σχολιάζουμε το συμβάν.

Έφυγα από την παρέα μου, μετά από λίγο, και περπάτησα στο προαύλιο. Λυπήθηκα για όσα έγιναν, κάποια στιγμή φοβήθηκα κιάλας, σκέφτηκα...

Πώς θα επιβιώσουν στη ζωή τους; Θα μπορέσουν, άραγε, να κοινωνικοποιηθούν ποτέ;

Πόσο ο εγωισμός διαλύει τη σχέση των ανθρώπων!

Πόσο καλύτερα θα ζούσαν, αν συνεργάζονταν! Θα δημιουργούσαν μαζί! Πόση ενέργεια χαμένη!

Γιατί τους άφησα να χτυπηθούν, να πονέσουν, γιατί δεν ήμουν δίπλα τους;

Θα προσπαθήσω να μην αφήσω τον εαυτό μου να συμπεριφερθεί έτσι σε άλλο παιδί.

Καλύτερα να μάθω να συνυπάρχω με τους άλλους.

**Πολλοί, λένε, ότι σε αυτές τις δυσκολίες μπορεί να μας βοηθήσει ένα βιβλίο. Γονείς, δάσκαλοι αλλά και φίλοι.**



Σκέψεις από εργασία μαθητή (με ...μικρή δασκευή)

<b>Για να μη μείνουμε στις σκέψεις, <u>ανοίγουμε τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας.</u></b>	
<b>Τη Δευτέρα. Στις 16 Δεκεμβρίου 2019.</b>	
<b>Θα μπορείτε να δανείζεστε βιβλία:</b>	
<b>❖ Κάθε Δευτέρα</b>	<b>2° και 4° διάλειμμα</b>
<b>❖ Κάθε Παρασκευή</b>	<b>2° και 3° διάλειμμα</b>
<b>υπεύθυνη: Παπαμιχαήλ Αγάθη</b>	

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου